



In dit mooie landhuis gelegen in het hart van de Bourgogne krijg je de mogelijkheid om de dagelijkse stress en sleur achter je te laten en volop te genieten van het creatief bezig zijn. 's Ochtends met je handen in de klei en 's middags een leuk historisch stadje bezoeken of lekker in de tuin genieten van de rust... of je werkt nog verder aan je beeld in het atelier! Kortom een heerlijk weekje ontspanning voor lichaam en geest.

INHOUD VAN DE CURSUS

Tijdens deze gevarieerde cursus leer je op verschillende manieren boetseren met de materialen klei en gips. Zoals het maken van een portret of lichaam in klei, het opbouwen van een gipsen draadfiguur en het gieten van een reliëf. Elke dag krijg je een nieuwe inspirerende opdracht aangeboden met daarbij uitleg over nieuwe technieken en materialen. De cursus is zowel voor beginners als voor mensen met ervaring want iedereen wordt op zijn eigen niveau begeleid.



DOCENT

Jannie Benthem is de docent van de cursus. Ze is in 1992 afgestudeerd aan de Kunstacademie in Arnhem. Sindsdien werkt ze als beeldend kunstenaar en docent. Nieuwsgierig? Kijk op: www.janniebenthem.nl

LOCATIE

De cursuslocatie is een rustig gelegen landhuis uit 1910 genaamd Le Mathey Beaudot. Er is een goed geoutilleerd atelier met openslaande deuren naar de tuin, waar ook gewerkt kan worden. Er zijn comfortable kamers om te overnachten en voor eten en drinken wordt gezorgd. Kijk voor meer informatie op www.matheybeaudot.com



PRAKTISCHE INFORMATIE / AANMELDEN

De cursus is van 18 juli tot 24 juli & 25 juli tot 31 juli 2021. De prijs is afhankelijk van het soort kamer en ligt tussen de € 550,- en € 670,-. Dat is inclusief cursus, zes overnachtingen, elke dag ontbijt, uitgebreide lunch, het welkomstdiner op zondagavond en de afscheidsborrel op vrijdagmiddag. Je kunt, als je wilt 's avonds zelf een lichte maaltijd bereiden in het keukentje. Heb je interesse om deel te nemen aan de cursus? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jannie Benthem.

